



*Luisteren
is tijd durven geven.
De ander laten uitpraten.
Geen oplossing geven,
maar stapvoets op
weg gaan.*



Pastorale Dienst



Zorg voor zingeving en spiritualiteit

*Anders wordt de weg
voor wie hem niet meer
alleen hoeft te gaan.*

Waarom een pastorale dienst?

U bent opgenomen in het ziekenhuis, dat is vaak een ingrijpende gebeurtenis die u treft in uw gehele mens-zijn.

Misschien overvallen u vragen en twijfels op spiritueel vlak en wil u daar met iemand over praten. Dan zijn wij er graag voor u.

Wat doen wij?

De medewerkers van de pastorale dienst beluisteren de noden, de krachtbronnen en de hoop van patiënten en verwijzen hen door wanneer nodig.

Onze dienst maakt deel uit van een multi-disciplinair team, de dienst patiëntenbegeleiding. We delen de zorg voor u met andere disciplines.

U kan bij ons terecht voor

- luisterende nabijheid en ondersteuning
- een geloofsgesprek
- zorg voor het einde van het leven
- ethische vragen en zorgen
- rituelen (communie, gebed, ziekenzalving, biecht, zegening bij een stervende)
- persoonlijk gebedsmoment, eucharistieviering en bezinningsmoment

Wijzelf werken vanuit een christelijke geloofs-overtuiging, doch staan open voor gesprekken met patiënten met andere overtuigingen.

Het ziekenhuis kan u ook in contact brengen met vertegenwoordigers van andere geloofs-overtuigingen of met een moreel consulent.

Iedere woensdag vieren wij eucharistie in de ziekenhuiskapel om 16.00 uur. Als u wilt komen en hulp nodig heeft bij de verplaatsing, meldt dit dan aan de verpleegkundige. Er staan vrijwilligers voor u klaar om u naar de kapel te brengen, ook in een rolstoel.

De kapel is een ruimte voor stilte, bezinning en gebed: u kan er ook buiten de vieringen terecht. U kan er een (elektrisch) kaarsje doen branden en een intentie neerschrijven en achterlaten in de intentievaas. *De kapel is te bereiken via route 73.*

Communie kan u op zondag of dagelijks ontvangen, dit op eenvoudige vraag via de verpleegkundige.

Bereikbaarheid van onze dienst

Iedere weekdag is er een pastor aanwezig in het ziekenhuis tussen 8.30 en 16.30 uur.

Buiten deze uren kan u voor een ziekenzalving beroep doen op het wachtsysteem van de parochie Dendermonde.

Aan elke verblijfsafdeling is een pastor verbonden. Wilt u hem of haar spreken, dan kan u:

- Contact opnemen via de verpleegkundigen van de verblijfsafdeling waar u opgenomen bent.
- Gebruik maken van het aanvraagformulier uit de onthaalbrochure.
- Gewoon bij ons binnenwandelen: route 66 (campus Dendermonde).

U kan ons ook bellen of mailen:

Frieda Boeykens, tel. 052 25 25 13
frieda.boeykens@azsintblasius.be

Hilde Buelens, tel. 052 25 28 79
hilde.buelens@azsintblasius.be

Angeline De Moor, tel. 052 25 25 19
angeline.demoor@azsintblasius.be

Liesbet Van Woensel, tel. 052 25 21 62
liesbet.vanwoensel@azsintblasius.be

E.H. Walter Van der Meulen,
tel. 052 25 25 18
walter.vandermeulen@azsintblasius.be